

## TOEKOMSTVISIE NIEUWE KERK

*“Een geloofsgemeenschap gericht op een hartelijke relatie met Jezus Christus, met elkaar en met onze omgeving. We zijn geroepen om samen Jezus Christus na te volgen, zijn liefde bekend te maken en zijn wereld te dienen.”*

### **Wat we belijden**

Met de Kerk door alle eeuwen heen belijden wij in de Nieuwe Kerk het christelijk geloof met de woorden van de Apostolische Geloofsbelijdenis:

*Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.*

*en in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer*

*Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dage opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.*

*Ik geloof in de Heilige Geest*

*Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk*

*Ik geloof de gemeenschap van de heiligen*

*Ik geloof de vergeving van de zonden*

*Ik geloof de wederopstanding van het vlees*

*Ik geloof het eeuwige leven.*

Toelichting: Bij het opstellen van het visiedocument wilden we aanvankelijk gezamenlijk een eigen(tijdse) verwoording van ons geloof schrijven. Maar al pratend raakten we weer zo onder de indruk van deze samenvatting, dat we besloten toch deze tekst op te nemen. We houden er immers geen privé-belijdenis op na, maar zijn van harte verbonden met de traditie van de Kerk van alle tijden en plaatsen.

Dat neemt niet weg dat we tijdens onze bezinning onderweg veel goeds zijn tegengekomen. De één legt graag dit accent, een ander vraagt aandacht voor dat aspect, een derde beklemtoont weer iets anders. Hieronder zijn enkele opmerkingen samengevat, niet als aanvulling, voetnoot of correctie, eerder als een toelichting in eigen woorden.

*God is de Schepper van hemel en aarde.* Hij is niet een vaag onpersoonlijk wezen, niet een 'idee' of een kracht, maar een Persoon, met wie we een relatie kunnen onderhouden.

*Van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft,* de wereld en wie haar bewonen (Psalm 24). Groot is zijn trouw. Ook nadat de mens in zonde is gevallen, heeft God zich in zijn grote liefde over de wereld ontfermd en zijn eniggeboren Zoon gezonden, 'opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.' (Johannes 3 vers 15)

*In de wereld liggen goed en kwaad door elkaar,* ook in ons eigen leven. De gebrokenheid heeft onze relaties aangetast. De relatie met God, met onze medemens, met de schepping. Wij dragen daar mede schuld aan. We geloven dat God ons vergeeft, als wij die schuld eerlijk onder ogen zien en belijden.

*God heeft zichzelf nergens duidelijker laten zien dan in Jezus Christus,* geboren in het joodse volk. Hij was Gods Zoon in menselijke gedaante. In Hem is het Koninkrijk van God nabij gekomen. Hij kwam niet om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Hij heeft ons liefgehad tot het einde,

tot in de dood aan het kruis. Zijn sterven heeft gezorgd voor de verzoening van onze zonden.

*Na drie dagen is Jezus opgestaan uit de dood.* Hij heeft alle macht ontvangen in de hemel en op de aarde. Hij is opgevaren naar zijn Vader in de hemel, waar hij leeft om voor ons te bidden. Totdat Hij terugkeert om levenden en doden rechtvaardig te oordelen en zijn Rijk definitief te vestigen. We leven in de verwachting van zijn komst.

Dagelijks kunnen we via de nieuwskanalen constateren dat het kwaad nog altijd meer macht heeft dan ons lief is. Maar de opstanding van onze Heer is de belofte dat deze macht eens voorgoed teniet zal worden gedaan.

*De opstanding van Jezus Christus betekent dat wij mogen opstaan tot een nieuw leven.*

Het geloof is niet onze eigen verdienste, de Heilige Geest schenkt het ons. Hij herschept onze levens. Hij maakt dat ongelovigen gaan geloven en mensen die er eerst niets van willen weten zich bekeren. Hij bewerkt ook dat we met vreugde Jezus Christus gaan navolgen, God en onze naaste liefhebben.

*Dankzij het werk van de Heilige Geest mogen we zo als vernieuwde mensen leven;* we verlangen ernaar dat het beeld van Christus steeds meer zichtbaar wordt in ons. Zo leren we de ander belangrijker te achten dan onszelf, we leren zeventig maal zeven maal vergeven. In het voetspoor van Jezus leren we oog te hebben voor het zwakke en kwetsbare in onze omgeving en in de samenleving. Jezus navolgen is in de praktijk helaas vaak een zaak van vallen en opstaan. Hij weet dat ook. We vertrouwen op zijn woord dat we altijd bij Hem terecht kunnen – wie we ook zijn en wat er ook is gebeurd.

*In de kerkdienst roept God zelf ons samen om te luisteren naar wat Hij te zeggen heeft; door zijn Woord en Geest en door de sacramenten* van doop en avondmaal. We komen bijeen om God te aanbidden voor wat Hij deed en doet, om te leren uit de Bijbel, om voorbede te doen en om uit te zien naar Gods grote toekomst.

*Kort voor zijn hemelvaart gaf Jezus zijn leerlingen de opdracht: 'Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb.'* (Mattheus 28) Daarom maken we deze levensveranderende boodschap graag – via woorden en daden - bekend aan mensen die op onze weg komen.

### **Wie zijn we?**

Stel dat we een foto zouden maken van de Nieuwe Kerk. Volwassenen, kinderen, peuters, baby's, ouderen – alles en iedereen erop. Lijstje erom, klaar. Wat zetten we erbij, als fotobijschrift? Wie zijn we? Waar herkennen we ons in? Na lang praten, wikken en wegen komen we op deze tekst, als een gezamenlijk verlangen:

*“De Nieuwe Kerk wil een geloofsgemeenschap zijn, die is gericht op een hartelijke relatie met Jezus Christus, met elkaar en met onze omgeving. We zijn geroepen om samen Jezus Christus na te volgen, zijn liefde bekend te maken en zijn wereld te dienen.”*

### **Waar gaan we voor?**

Op het eerste gezicht kun je bij zo'n groepsfoto van de Nieuwe Kerkleden denken: wat hebben we met elkaar? Want we zijn zó verschillend, qua achtergrond, karakter, leeftijd, opleidingsniveau...

Wat ons ten diepste verbindt laat zich niet fotograferen. De apostel Paulus zou zeggen: we zijn leden van één Lichaam, waarvan Jezus Christus het Hoofd is. We horen wezenlijk bij elkaar, zoals de hand ook niet tegen de voet kan zeggen 'Bekijk jij het'.

*Iedereen* is nodig.

Geloven kun je op veel manieren 'vertalen': Jezus navolgen, meer op Hem gaan lijken, Hem dienen, leven zoals Hij het bedoeld heeft. Hoe je het ook verwoordt, duidelijk is dat Jezus Christus een centrale plaats inneemt. Het gaat in de geloofsgemeenschap om een ontmoeting en een hartelijke relatie met Hem.

Dit vraagt 'wedergeboorte', toewijding, toerusting en verdieping. Grote woorden allemaal. We zouden ons eraan vertellen, als niet de Heilige Geest ons zou helpen. De Geest leert ons waar het op aankomt, in de relatie met God, met elkaar en met onze naaste. Het is ons verlangen om daarin te groeien. De wekelijkse kerkdienst is hierbij van cruciale betekenis, ook de doordeweekse ontmoetingen van bijbelstudie en gebed dragen daar aan bij.

Het evangelie van Jezus Christus betekent zoveel voor ons, dat we dat anderen ook gunnen. We delen zijn boodschap van liefde, bekering en verzoening graag met wijkbewoners en anderen die op ons pad komen. 'Dan gaat wie aarzelt met ons voort, wie afdwaalt met ons mee.' (gezang 481 LvdK)

Zoals Jezus met bewogenheid naar ons heeft omgezien – en omziet – zo willen we ook omzien naar elkaar en naar mensen in de wijk, in onze woon- en werkomgeving. In de navolging van Christus hebben we een scherp oog, een ruim hart en gulle handen voor armen en kwetsbaren, dichtbij en verder weg.

Als wijkgemeente Nieuwe Kerk nemen we onze plaats in binnen de bredere christelijke gemeenschap in Amersfoort, in het bijzonder binnen de Protestantse Gemeente Amersfoort en de landelijke Protestantse Kerk in Nederland.

### **Waar liggen onze prioriteiten?**

#### **We zijn een gastvrije gemeenschap**

'Welkom iedereen' is niet alleen maar een vrolijk kinderliedje. De kring van de gemeente is altijd open voor nieuwkomers. Daarin weerspiegelen we het evangelie, uitnodigend naar iedereen, zonder aanzien des persoons.

We hebben bijzondere zorg voor onze naaste omgeving: we zijn kerk voor de buurt. Dat blijkt uit tal van open activiteiten, ook voor mensen met weinig of geen kennis van het christelijk geloof – de Alphacursus, diaconaal werk, Vakantiebijbelfeest, eetgroepen, etc.

#### **We vieren onze verscheidenheid**

We geloven dat God ons, als heel verschillende, unieke mensen, bij elkaar heeft gebracht. Die veelkleurigheid kunnen we niet genoeg waarderen. Ieder heeft gaven en talenten ontvangen om die aan te wenden tot de opbouw van de gemeente. Die inzet is primair ieders persoonlijke verantwoordelijkheid, maar we dagen elkaar er ook toe uit.

Verscheidenheid heeft ook een keerzijde: verschillen kunnen uitgroeien tot spanningen en verwijdering doen ontstaan. We nemen elkaar serieus en proberen rond een geopende bijbel elkaars overwegingen te begrijpen. We zijn traag in elkaar veroordelen en we zijn ruim in elkaar vergeven.

Als ergens de veelkleurigheid zichtbaar wordt is het wel in de wekelijkse kerkdienst, waar jongeren en ouderen samenzijn. In de liturgie zoeken we naar een vruchtbare combinatie van traditionele psalmen en gezangen en meer eigentijdse liederen en muziekstijlen. Die zoektocht raakt nooit afgerond en biedt ruimte aan het experiment. De gekozen opzet vergt van iedereen wel iets – ter wille van de ander.

### **We investeren in de opgroeiende generatie**

De Nieuwe Kerk is gezegend met een groot aantal kinderen en tieners. Zij maken deel uit van de kerk van vandaag – en hopelijk ook van de toekomst. Om hen maximaal te ondersteunen bij de inwijding in het geloof verdiepen we ons in hun leefwereld en hun vragen. We investeren tijd en energie in activiteiten voor en met de opgroeiende generatie en betrekken jongeren zo veel mogelijk bij de invulling van het gemeentelven.

### **We zijn betrokken**

Vanuit onze verbondenheid met het evangelie hebben we oog en hart voor onze naasten.

We organiseren diaconale hulp voor de zwakken in de samenleving. Bijvoorbeeld voor hen die onder de armoedegrens leven en voor asielzoekers/migranten. We zijn evenzeer betrokken op degenen wier leven schijnbaar van een leien dakje gaat maar ondertussen met hun ziel onder de arm lopen.

Als kerkgemeenschap zijn we betrokken bij actuele maatschappelijke ontwikkelingen. We gaan graag het gesprek aan met vertegenwoordigers van de overheid, van het bedrijfsleven en van andere maatschappelijke instanties. Daarbij proberen we het evangelie verrassend relevant te vertalen naar de vraagstukken van vandaag.

Binnen het 'gezin van God' zijn we betrokken op onze broeders en zusters in de (wereldwijde) Kerk. Dat blijkt uit goede betrekkingen met leden van andere kerken en geloofsgemeenschappen in onze stad, alsook uit het gebed en meelevens met vervolgde medechristenen.

### **We onderhouden en verdiepen ons geloof**

Betrokkenheid bij het christelijk geloof is in onze tijd allerm minst vanzelfsprekend. De meerderheid van de Nederlandse bevolking heeft er weinig (meer) mee. Kerkgang, persoonlijk gebed en bijbellezen zijn in deze context van groot belang voor de levende relatie met God en de verdieping van het geloof. 'Niet wij onderhouden ons geloof; het geloof onderhoudt ons.'

Om elkaar op te bouwen en toe te rusten, kent de Nieuwe Kerk een netwerk van gemeentekringen. De deelnemers kunnen bevestigen hoe stimulerend de bijeenkomsten zijn voor hun persoonlijk geloofsleven en voor de onderlinge band in de gemeente.

### **Niet het vele is goed, maar het goede is veel**

Bij alle activiteiten hebben we de kwaliteit van de uitvoering hoog in het vaandel. We maken keuzes. Als we iets organiseren, doen we het goed of niet.

De ervaring leert dat het werk in en voor de kerk de neiging heeft alsm aar uit te dijen. Met het risico op overbelasting – want de agenda's staan sowieso al behoorlijk vol. Bij de planning van activiteiten bewaken we de balans.

We dagen graag ieder gemeentelid uit om bij zichzelf na te gaan met welke gaven en talenten hij/zij de gemeente kan dienen.

### **Gebed is geen sluitpost**

We beseffen dat alle werk in de kerk vruchtbaar is met de zegen van God. Daar bidden we om. We luisteren naar Zijn stem en zoeken Zijn leiding in alles wat we doen. We brengen onze dankbaarheid en onze zorgen om onszelf, om elkaar en om de wereld bij Hem.

Dat doen we in persoonlijk gebed en als we samenkomen.